

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2022

Stichting Synagoge Coevorden
Synagoge-museum en centrum waar het verhaal over het Joodse leven in Drenthe en omgeving te horen, te zien en te beleven is.

Bezoekadres:
Kerkstraat 36, 7741 JC Coevorden
Openingstijden:
April-oktober: woensdag-zaterdag van 13.00-17.00 uur.
November-maart: donderdag-zaterdag van 13.30-16.30 uur.



Zesde Jaargang, nr.7

Ontwikkelingen

In de vorige nieuwsbrief hebben we u laten weten welke wensen SSC heeft om het synagoge-museum verder uit te bouwen en toekomstbestendig te maken. De aanvullende wens die het bestuur van SSC heeft, is het gebouw toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Daarvoor hebben wij een traplift nodig zodat iedereen die het museum bezoekt, ook de tentoonstellingsruimte boven kan bekijken. Door de hoge kosten van een traplift, moeten we uiteraard eerst op zoek naar financiering. Maar we willen ook het kenniscentrum zijn waar belangstellenden en scholen terecht kunnen als het gaat om informatie over de Joodse bevolking van Drenthe en omgeving. Aan het uitbreiden van ‘verhalen’ van vooroorlogse Joodse Drentenaren wordt hard gewerkt en vanaf 5 oktober 2022 kunnen bezoekers minimaal de verhalen van 21 gezinnen horen of lezen. En dat alles corona-proef. Ook kunnen dan de genealogieën van deze gezinnen worden bestudeerd in het museum. Ook hebben we weer een interessant activiteitenprogramma gemaakt en op verzoek van bezoekers wordt nu gekeken of er een podium in de sjoel kan komen, zodat alle activiteiten ook achterin de sjoel goed te zien zijn.

Geschenken



Familieportret uit circa 1922. Vader Mozes, Simon (1911), Rika (1909), Ester (1918), Sophie (1908) en moeder Betje Silberberg-de Groot.

Deze zomer kregen wij een heel bijzonder geschenk en wel een fotoalbum van de familie van Rika Silberberg. Rika is geboren in 1909 te Coevorden. Zij was de dochter van Mozes Silberberg en Betje de Groot. Rika's familie bezat een groente- en fruitzaak aan de Markt 12. Rika's hartsvriendin was de niet-Joodse Mienke Meppelink.

In 1926 vertrok het gezin naar Amsterdam, waar moeder Betje in 1938 stierf. In 1942 is het gezin gearresteerd en naar vernietigingskampen gestuurd. Alleen dochter Rika overleefde de Holocaust. Ook zij was tijdens een razzia

opgepakt en naar de Hollandse Schouwbrug gebracht. Daar stopte iemand een briefje in haar zak, met instructies om te vluchten en waar ze zich daarna moest melden. Rika volgde de instructies op en dook uiteindelijk onder in Zandvoort. Na de oorlog ging Rika weer in Amsterdam wonen, maar kwam met regelmaat terug in Coevorden om haar vriendin te bezoeken. Er zitten zelfs foto's in het album waarop

Rika staat met het dochtertje van haar vriendin Mieneke. Voordat Rika overleed, gaf zij het fotoalbum aan haar vriendin. De dochter van Mieneke heeft het album in bruikleen gegeven aan het synagoge-museum te Coevorden, waar het album te zien is voor bezoekers.

80 jaar geleden

Dit jaar is het 80 jaar geleden dat, in de nacht van 2 op 3 oktober 1942, bijna de gehele Joodse bevolking uit Drenthe is weggevoerd. Stichting Synagoge Coevorden herdenkt dit de hele maand oktober. Voor genodigden zijn er een herdenkingsdienst en een herdenkingsbijeenkomst. Vanaf **woensdag 5 oktober** kunnen bezoekers de tentoonstellingen ‘Dit waren uw burens’ en ‘Kinderen met een ster’ gaan bekijken. In deze tentoonstelling staan 21 Drents-Joodse gezinnen centraal en aan de jeugd wordt uitleg gegeven wat het betekent als je ineens als ‘anders’ wordt bestempeld en welke gevolgen dit in de jaren 1940-1945 heeft gehad. Voor basisscholen is een lesbrief gemaakt en zij kunnen de tentoonstelling klassikaal bekijken.

Op **dinsdag 25 oktober**, vanaf 14.00 uur, worden 12 Stolpersteine onthuld. De Stolpersteine worden gelegd voor: David en Elisabeth Keizer-Stohlberg; Hartog en Mietje Frank-Zilverberg en hun dochtertjes Kitty en Sarina; Johanna Frank-Godschalk, haar dochter Marianne en zoon Salomon; Jozeph Cohen en Marcus en Keetje Frank-Troostwijk. Mocht u familieleden van deze mensen kennen, laat het hun dan weten. Zij zijn van harte welkom.

Op **vrijdag 28 oktober**, vanaf 19.00 uur, starten wij in het synagoge-museum met het project ‘Open Joodse Huizen’. Terwijl dit project in veel plaatsen rond 4 en 5 mei wordt georganiseerd, vindt dit in Coevorden regelmatig in oktober plaats. Dit omdat in die maand alle Joden uit Coevorden zijn weggevoerd. Wij bezoeken dan 3 huizen waar voor de oorlog Joodse gezinnen woonden en ter plaatse worden hun verhalen verteld. Het gaat om de families van David Krammer, Maurits van Coeverden, Lazerus Nieweg en het gezin van Mozes Jacob van Coeverden. Mozes was met Gesina Nieweg getrouwd en zij woonden bij de ouders van Gesina in huis.

Activiteiten

Vrijdag 21 oktober, 20.15 uur, zingt Nina June in het synagoge-museum. Kaarten kosten €18,50 en zijn te bestellen via de website van de Hofpoort. Vrienden en vrijwilligers van SSC krijgen € 2,50 korting als zij een kaart bestellen via: secretaris@synagoge-coevorden.nl

Colofon

De nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Synagoge Coevorden (SSC).

Redactieadres: secretariaat SSC, e-mail: secretaris@synagoge-coevorden.nl

Zie voor actuele informatie ook onze website: www.synagoge-coevorden.nl of

[Facebook.com/synagoge-coevorden](https://www.facebook.com/synagoge-coevorden).

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u dat doorgeven via:

secretaris@synagoge-coevorden.nl
