

Gedicht voorafgaand aan het Kaddisj (Joods gebed voor de overledene).
Opgelezen op 25 oktober 2022 door Hans Zilverberg bij de onthulling van de
Stolpersteine voor Hartog en Mietje Daatje Frank-Zilverberg en hun dochtertjes
Kitty Sara en Sarina Jeannette Clara.



Bij zonsopgang en zonsondergang denken we aan hen
Bij het waaien van de wind in de kou van de winter, denken we aan hen
Bij het openspringen van de knoppen in de lente, bij de wedergeboorte van de natuur, denken we aan
hen
Onder de blauwe hemel in de hitte van de zomer, denken we aan hen
Bij het ritselen van de bladeren in de schoonheid van de herfst, denken we aan hen.

Wanneer het jaar begint en eindigt, denken we aan hen
Zolang wij leven, blijven zij leven
Zij zijn een deel van ons zolang wij hen herdenken.

Als we moe zijn, steun nodig hebben, denken we aan hen
Als we ons verlaten voelen, neerslachtig zijn, denken we aan hen
Als we vreugde willen delen, denken we aan hen
Als we moeilijke beslissingen moeten nemen, denken we aan hen
Als we iets goeds kunnen doen door wat zij ons leerden, denken we aan hen.

Zolang wij leven, blijven zij leven
Zij zijn een deel van ons zolang wij hen herdenken.