

Familie Hertog Godschalk, Oranjestraat 33, Assen

Hertog Godschalk (geboren 1872) gaat in de borstelfabriek van zijn vader werken en hij trouwt op 22 december 1903 in Deventer met Roselie Cohen (1872). Samen krijgen zij drie zoons: Jacobus Johan,



Hertog Godschalk, zijn vrouw Roselie Cohen en hun drie zoons Koos, Sallij en Marinus. Foto: Joods Monument.

roepnaam Koos (1905), Johan Sallij Marinus, roepnaam Sallij (1907) en Marinus Jozeph Siegmund, roepnaam Marinus (1909), die in Assen zijn geboren. Hertog heeft het altijd druk met de fabriek en hij gaat eind jaren 1930 met pensioen. De twee jongste zoons nemen de zaak over. De oudste zoon, Koos, verhuist in 1926 naar Hilversum en verdiept zich in de elektronica bij de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek (NSF). Daar ontmoet hij de niet-Joodse Adriana Geertruida Petronella Plomp (1906), waarmee hij op 17 september 1930 trouwt. In 1932 wordt in Blaricum hun dochter Vera Jacobus geboren en komt het

gezin naar Assen. De tweede zoon van Hertog en Roselie, Sallij, trouwt in 1933 met Suze Elize de Beer (1910) uit Winschoten. Samen krijgen zij twee kinderen: dochter Hanneke (1935) en zoon Herman Bernard (1937). Sallij en Suze gaan in de Iepenlaan 2 wonen. De jongste zoon van Hertog en Roselie, Marinus, trouwt in 1939 met Ellen Smalhout (1913) die in Semarang, Nederlands Indië, is geboren. Ellen is kinderverpleegkundige. Zij krijgen samen twee dochters: Paula (1939) en Marijke (1942).

Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland binnen. Het lijkt erop dat de bezetter de Nederlandse bevolking met rust laat, maar dit geldt niet voor de Joodse bevolking. Zes weken na de bezetting worden al de eerste anti-Joodse maatregelen genomen en dit worden er steeds meer, waardoor de Joodse bevolking in een isolement komt. En dan volgt, in de nacht van 2 op 3 oktober 1942, de razzia in Assen, waarbij bijna alle Joden zijn opgepakt en naar het doorgangskamp te Westerbork getransporteerd. Daarbij zijn ook Hertog en zijn vrouw Roselie en de gezinnen van hun zoons Sallij en Marinus. Op 16 februari 1943 gaan Hertog en Rosalie op transport naar Auschwitz waar zij bij aankomst op 19 februari, op 71 jarige leeftijd, worden vergast.

De gezinnen van Sallij en Marinus gaan op 20 februari 1943 op transport naar het concentratiekamp Vught en worden de mannen tewerkgesteld in het werkkamp Moerdijk. Op 3 juni 1943 gaan zij weer op transport naar Westerbork en worden op 8 juni 1943 doorgestuurd naar Sobibor. De jongste zoon van Sallij, Herman, staat ingeschreven bij het zogenoemde 'kindertransport'. Bij aankomst worden Suze en haar twee kinderen meteen doorgestuurd naar de gaskamers en zij sterven alle drie op 11 juni 1943. Suze is 33 jaar, Hanneke is nog geen acht jaar en Herman is nog maar zes jaar oud. Sallij wordt eerst aan het werk gezet, maar hij sterft al op 16 juli 1943, bijna 36 jaar. Ook het gezin van Marinus gaat met hetzelfde transport naar Sobibor, waar zijn vrouw Ellen en hun dochtertjes Paula en Marijke bij aankomst worden vermoord op 11 juni 1943. Ellen is dan bijna 30 jaar, dochter Paula is nog geen vier jaar en Marijke is één jaar oud. Marinus sterft op 9 juli 1943, bijna 34 jaar oud.

Zoon Koos Overleefd de Holocaust. Hij is vrijgesteld van transport naar de vernietigingskampen omdat hij met een niet-Joodse vrouw is getrouwd. Na de oorlog zet hij zijn eigen zaak in de Kerkstraat weer voort, maar in 1948 verkoopt hij zijn zaak. Hij heeft er geen aardigheid meer in en vertrekt later met zijn gezin naar Schiebroek.



Het gezin van Sallij Godschalk: zoon Herman, zijn vrouw Suze de Beer en dochter Hanneke. Foto Joods Monument.